

Nieuwsbrief 6 15 augustus 2017 (15^e jaargang) Kamp Oekraïne 2017 & Handen Wapperen 2017



Stichting

Christinalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
Tel. 071-4022787
Internet: www.oekroe.nl
E-mail: info@oekroe.nl

**Geachte heer/mevrouw !!
Als uw (mail)adres wijzigt
of u wilt de Nieuwsbrief
niet meer ontvangen, laat het ons weten a.u.b. !!**

Dringend verzoek: Wilt u, voor onze administratie, bij het overmaken van een gift, uw postcode en huisnummer op de bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Kamp Oekraïne 2017

Maandag 24 juli was het 's morgens ca 04.00 uur, dat we eindelijk vertrokken voor Kamp Oekraïne 2017 ! In de Burgh in Rijnsburg hield namens de Gemeente Katwijk, wethouder Krijn van der Spijk een bemoeidigend praatje voor de deelnemers aan Kamp Oekraïne 2017. Jaap de Mooij las een stukje uit de Bijbel en vroeg een zegen over deze al weer 15^e keer Kamp Oekraïne van Stichting Oekroe. Overigens, niet alle 24 deelnemers vertrokken op deze maandagmorgen. 4 vlogen op dinsdag 25 juli naar Boedapest, waar ze overstapten in de busjes. Daarnaast vertrokken er die maandagmorgen 5 met een 9 persoons busje uit Rouveen. Men trof elkaar bij het AC in Zevenaar. Er gingen 4 extra chauffeurs mee, die in Boedapest op het vliegtuig gezet werden. Het lijkt ingewikkeld, maar het is allemaal perfect verlopen. Tussen het vertrek vanuit Rijnsburg en de terugkeer daar op dinsdag 8 augustus, zaten precies 375 uur. Na een voorspoedige reis, wel met veel regen, werd het overnachtingshotelletje in Mesonmagyarovar bereikt. De kamers werden ingedeeld en daarna was het tijd voor schnitzel, pommes frites en salat ! En dan: Slapen, want zo'n rit van ca 1275 km is best vermoeiend. De andere morgen, opstaan, ontbijten en wegwezen ! Eerst richting vliegveld Franz Liszt bij Boedapest en daarna de laatste ruk naar Oekraïne. De grenspassage verliep redelijk voorspoedig, we mochten er allemaal in ! Gelukkig !! Na de grens splitste de groep zich in drieën en gingen op weg naar de 3 verschillende kamplokaties: Lavki (bij Mukacevo), Bettanië (in het dorp Klinovets, ca 10 km van Lavki) en Perecsin (ca 65 km van Lavki). De Oekraïense kinderen en leiding kwamen uit Svalyava, Hlynsk en Ostroh. Elk kamp had zijn eigen thema: Mount Everest, David en

Daniël en Paulus. Aan de hand van deze thema's werd de kinderen verteld hoe geweldig het is om de Here Jezus in je leven te volgen en God te gehoorzamen. Het centrale woord daarin is Gods overweldigende Liefde voor ons mensen! Duidelijk werd gemaakt dat een leven zonder de Here God, een doodlopende weg is ! Veel van de Oekraïense kinderen hoorden voor het eerst over de Liefde van God vertellen aan de hand van de Bijbel ! De



kinderen genoten van de verhalen en kwamen met heel concrete vragen zoals: "Wat betekent dat voor mijn eigen leven?". Naast de verhalen uit de Bijbel was er

natuurlijk ook ruimschoots de tijd voor sport & spel. Van levend stratego tot douanespel en totemroof. Soms werden de spelregels wat anders uitgelegd dan in Nederland, maar er was dolle pret ! Veel kinderen, meer dan de helft, kwamen uit gezinnen waar de vader ontbrak. Zelfs waren er kinderen, die voor hun ouders moesten zorgen omdat die aan de alcohol of drugs verslaafd zijn. De verhalen die ze vertelden, waren meer dan schrijnend! Geweldig dat de kids even weg waren uit hun erbarmelijke thuissituatie en konden bijtanken in een liefdevolle omgeving. Ook voor de Nederlandse leiding waren het geweldige kampen waarin plek was voor een lach en een traan. Ook zij deden Bijbelstudies met elkaar. Dat werkt altijd verrijkend. Het was weer een prachtige groep van jongeren en een paar wat ouderen, die de Oekraïense kids een heerlijke vakantie mochten bezorgen. Even weg vanuit de vaak, nare thuissituatie! De 2^e week was wel bloedheet! 40 C!

Voor het welslagen van Kamp Oekraïne 2017 was de steun van velen, onmisbaar. Dat geldt voor allen die op welke wijze dan ook, gesteund hebben met gaven en gebed. Een bijzonder bedankje voor automobielbedrijf Dol en Hoveniersbedrijf Van der Burg, die al jaren een busje om niet beschikbaar stellen. Bovenal gaat onze dank uit naar de Heren God: Hij heeft gegeven om door te geven !

In 2018 hopen we met Stichting Oekroe weer projecten Handen Wapperen en Kamp Oekraïne te doen. Data Kamp: 30 juli tm 14 augustus 2018.

Kamp Oekraïne 2017 en Handen Wapperen 2017 zijn activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend (Dus uw gift is aftrekbaar) KvK Rijnland nr. 28097322
IBAN: Kampen NL52RABO 0336855869 IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601