

19 november 2016  
Jaargang 15, nr. 1



## NIEUWSBRIEF

De eerste Nieuwsbrief van deze  
15e jaargang,  
is tweezijdig en in kleur !

### 1. Al weer het 15e jaar !!

#### In dit nummer:

Al weer 15 jaar !	1
Vrijwilligers	2
Samen met Oekraïners	3
Ervaringen	4
Medische steun	5
Steunt u ons ?	6
Dank u wel !	6

**Welkom bij Stichting Oekroe!** In 2017 hopen we voor het 15e achtereenvolgende jaar in West Oekraïne **3 kampen** te organiseren voor kansarme jeugd uit Oekraïne. We willen graag door woord en daad gestalte geven aan het Christelijk geloof. Oekraïne is een land, ca 14 keer zo groot als Nederland met ca. 42 miljoen inwoners. In het oosten van het land, zo'n 1.000 km van onze kamplocaties, is het nog steeds onrustig. Er zijn al meer dan 10.000 mensen omgekomen in de strijd daar. Dat trekt diepe sporen in de levens van de Oekraïners. In vrijwel alle wat grotere plaatsen staan bor-

den met de foto's van omgekomenen uit die streek. 2017 wordt het 11e achtereenvolgende jaar dat we met een aantal vrijwilligers (**Handen Wapperen**) samen met Oekra-



ïners, een of twee gebouwen gaan opknappen om die zodoende geschikt te maken voor kinderopvang of iets dergelijks. De ouders van veel kinderen werken in het buitenland omdat er in Oekraïne geen

werk voor hen is. Daardoor zijn kinderen vaak aangewezen op schoolinternaten. Daar zijn de woonomstandigheden verre van ideaal. De afgelopen 2 jaar hebben we daar in Shepetivka met de Handen Wapperaars iets aan mogen opknappen. Stichting Oekroe werkt daar in samen met betrouwbare Oekraïense partners. En onder supervisie van een Oekraïense aannemer. Het is uiteindelijk hun land. Daarnaast ondersteunt Stichting Oekroe kinderen/jongeren, als er **medische problemen** zijn. Ook is Stichting Oekroe betrokken bij de stichting van een christelijke school in Dubno.

#### Onthouden:

- Dinsdag 29-11-2016: Info-avond Kamp Oekraïne 2017 en Handen Wapperen 2017 in De Voorhof, Vliet NZ 36, Rijnsburg. Aanvang 19.30 uur.
- Handen Wapperen 2017: mei 2017 (Exacte data volgen nog)
- Kamp Oekraïne 2017: 24 juli tm 8 augustus

Inmiddels zijn er meer dan 160 vrijwilligers (Uit oa Rijnsburg, Katwijk, Voorhout, Oegstgeest en Rouveen) mee geweest met Kamp Oekraïne en Handen Wapperen. Mensen die allemaal iets voor de ander, die het zoveel minder heeft dan wij, willen doen. Overigens betalen

### 2. Vrijwilligers

deze deelnemers hun eigen kosten zelf en met elkaar wordt het geld bijeen gebracht voor de kampen en voor de projecten van Handen Wapperen. Stichting Oekroe is dankbaar voor de steun die we elk jaar weer mogen ontvangen van particulieren, bedrijven en kerken.

**Wilt u ons helpen, laat het ons weten. We verzorgen ook graag presentaties op scholen, verenigingen, bedrijven en kerken !**  
**Voor Katwijk en Rijnsburg zijn we nog op zoek naar mensen die onze Nieuwsbrief (7 per jaar) willen helpen bezorgen !**

### 3. Samen met Oekraïners

Bij zowel de Kamp Oekraïne als bij Handen Wapperen, wordt nauw samengewerkt



met Oekraïense partners. Wat de kampen betreft: Jaarlijks worden tegelijkertijd 3 kampen gehouden. Onze Nederlandse Corine in Oekraïne, legt contacten met kerken in Oekraïne, Met

die kampen komen kinderen mee uit die kerken met hun vriendjes, ook van buiten die kerken. Maximaal werken we 3 jaar samen met een plaatselijke kerk. Dan heeft hun jeugdwerk zo'n boost gekregen, dat ze het daarna zelf mogen doen. En dat werkt uitstekend! Kinderen uit oa Beregowo, Bene, Dubno, Hlynsk, Shepetivka, Michalutska, Hulsk enz. enz. zijn met de kampen mee geweest. Later zie je kinderen vaak terug als kampleiding! Bij Handen Wapperen wordt samengewerkt met overheden, scholen en Oekraïense stichtingen. Door

de jaren heen hebben we een betrouwbaar netwerk opgebouwd. Heel belangrijk, zeker in een land als Oekraïne. De bouwprojecten gebeuren onder en in samenwerking met een Oekraïense aannemer. Het is uiteindelijk hun land! En de taal? Geen probleem. We hebben altijd goede tolken!



### 4. Ervaringen

**“Een steuntje in de rug kunnen we, ook wat dat betreft, allemaal wel gebruiken”**

Vrijwel alle Nederlandse vrijwilligers die mee geweest zijn, hadden deze ervaring voor geen goud willen missen! Met name in de kampen wordt veel aandacht besteed aan de Bijbelse waarden. Er wordt op verschillende manieren verteld, dat God van ons houdt, zo-

veel zelfs, dat Hij Zijn enige Zoon Jezus naar deze aarde gestuurd heeft, om ons te verlossen van de zondelast! En ook de omgang met elkaar, als leiding en kinderen, laat ze zien, dat het goed is om de Here Jezus te volgen, in woord en in daad. Voor ons als Nederlanders is het

elk jaar ook weer een verrijking van het geloofsleven! En een steuntje in de rug kunnen we, ook wat dat betreft, allemaal wel gebruiken! Ook zijn door met name de kampen, liefdesrelaties ontstaan, die tot een huwelijk geleid hebben! Mooi toch!

### 5. Medische steun

Direct na het eerste Kamp Oekraïne 2003, werd onze steun ingeroepen, voor de kleine André. André bleek bij de geboorte afwijkingen te hebben aan beentjes en armpjes. Zijn moeder kon de nodige medische zorg niet betalen. Door de jaren heen heeft Stichting Oekroe fysiotherapie en een aantal operaties voor hem betaald, waardoor hij het eerste kind in Oekraïne met deze afwijkingen is, die kan lopen. Hij gaat gewoon naar school en is en blij ventje. Mooi toch!



Inmiddels heeft Stichting Oekroe al heel wat kinderen kunnen helpen met operaties, medicijnen en zelfs chemokuren! We houden jaarlijks contact met deze kinderen. Levens zijn gered.

Wat de financiering betreft, is Stichting Oekroe volledig afhankelijk van giften.

### 6. Steunt u ons ?

U kunt ons steunen, en die steun hebben we hard nodig, door uw gebed. En daarnaast kunt u ons financieel steunen. Graag zelfs en nodig!

JAKOEJOE !

(= Dank u wel !)