

14 november 2019



STICHTING OEKROE NIEUWSBRIEF 1

De eerste Nieuwsbrief van deze
18e jaargang,
is dubbelzijdig!

1. Oekraïne

In dit nummer:

Oekraïne	1
Kamp Oekraïne 2020	2
Kampervaringen Lisette	3
Ervaringen HW Allaart	4
Handen Wapperen 2020	5

Oekraïne

De situatie in Oekraïne verandert heel langzaam. Dan weer een klein stapje vooruit, en soms een grote stap achteruit. Met het aantreden van de nieuwe president dit jaar, lijkt er, wat de landspolitiek betreft, enige beweging te zijn. Ook met betrekking tot het onrustige oosten van het land. In de dorpen merk je daar nog niet heel veel van. De armoe is groot, ontwaarding van het geld, mensen die naar het buitenland gaan om er te blijven of om er te werken. Daardoor blijven de kinderen vaak bij een heel oude opa en/of oma. Men probeert te roeien met de riemen die men heeft. Op



het afgebeelde kaartje van Oekraïne zie je links het geel omgeven gebied. Daar bevinden zich de locaties van de 3 kampen die we als Stichting Oekroe jaarlijks organiseren. Uit het rode gebied rechts

daar van, komen kinderen naar de kampen en daar bevinden zich de meeste Handen Wapperen projecten. Overigens alle ca 20 projecten die we sinds 2007 hebben mogen doen, zijn daar ook.

Agenda:

- **26 november 2019:** Infoavond Kamp Oekraïne 2020 en Handen Wapperen 2020 in De Voorhof, Rijnsburg, aanvang 20.00 uur
- **9 december Poolster.**
Poolster 6, Katwijk
Aanvang 20.00 uur
- **15 december Rouveen**
Esdoomlaan 3, (Levensbron)
Aanvang 19.30 uur
- Collectes bij voetbalwedstrijden van Katwijk, Quick Boys en Rijnsburgse Boys. Data volgen.
- Handen Wapperen 2020 :
Data: 18 t/m 29 mei

Van DV 3 t/m 18 augustus gaan we weer 3 kinder- cq jongerenkampen voor kansarme kinderen organiseren in de Trans Karpaten. Dat is in het geel omgeven gebied. In 2020 zullen er kinderen komen uit Rivne (3e keer), Dunavitsi (2e keer) en Hlynsk. (Derde keer). De

2. Kamp Oekraïne 2020

3 kamplocaties bevinden zich in Huta, Klyniovits en Lavki. Voor de kinderen is het echt vakantie! De Karpaten, een van de mooiste natuurgebieden van Oekraïne zijn een droom voor de kids! Even uit de dagelijkse sleur. Vaak een thuissituatie die doortrokken is van drank

en armoe. Maximaal 3 jaar achtereen doen we een kamp met dezelfde groep. Daarmee krijgt het jeugdwerk van de betreffende kerkelijke gemeente een boost! In heel wat plaatsen zijn daardoor inmiddels geweldige jeugdclubs en zondagsscholen. Geweldig om die gevolgen te zien!

