

Nieuwsbrief 6 25 augustus 2018 (16^e jaargang)

Kamp Oekraïne 2018 & Handen Wapperen 2018

Christinalaan 15

2231 ZP Rijnsburg

Tel. 071-4022787

Internet: www.oekroe.nl

E-mail: info@oekroe.nl



Oekroe

Geachte heer/mevrouw !!

Als uw (mail)adres wijzigt

of u wilt de Nieuwsbrief

niet meer ontvangen, laat het ons weten a.u.b. !!

Dringend verzoek: Wilt u bij het overmaken van een gift, uw postcode en huisnummer op de bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Situatie Oekraïne

Eigenlijk blijft de situatie de laatste tijd een beetje hetzelfde. Er zijn nog steeds schermutselingen en er vallen regelmatig slachtoffers. Tijdens de kampen, en ook tijdens Handen Wapperen, merk je wel, dat de mensen over het algemeen meer bezig zijn met hun eigen, 'kleine' dagelijkse problemen, dan met de narigheid op afstand. Hoewel veel mensen wel iemand kennen, die daar slachtoffer geworden zijn. En een opvallend nieuwsfeit is, dat de Hongaarse regering onlangs een minister voor de ontwikkeling van Transkarpatië (Grondgebied Oekraïne !), benoemd heeft !

Handen Wapperen 2018

Het is de bedoeling, dat het project van Handen Wapperen 2018, opknop van een kinderopvang in Szultsyn, in september geopend en in gebruik genomen wordt. We houden u op de hoogte!

Kamp Oekraïne 2018

Eindelijk was het zo ver. Maandagmorgen 30 juli brandde er al vroeg licht in huizen in Rijnsburg, Oegstgeest, Katwijk, Rouveen, Staphorst en Sassenheim. De deelnemers aan Kamp Oekraïne 2018 gingen eindelijk op reis naar Oekraïne, om zo'n 180 kinderen en hun leiding, een onvergetelijke vakantie in de Karpaten te bezorgen. Kinderen uit plaatsen in midden Oekraïne, te weten: Rivne, Ostroh en Novograd-Volynsk en omgeving. Kinderen met heel verschillende 'thuis' omstandigheden. De meeste kwamen uit kansarme gezinnen of uit weeshuizen. Er waren er ook, die het thuis, in materiaal opzicht dan, kennelijk wat beter hadden. Maar voor allemaal geldt, trouwens ook voor de Nederlandse en Oekraïense leiding, dat ze niet zonder de Liefde van de Here God kunnen. Het hoofddoel van de kinder/tienerkampen is dan ook hen dichter bij de Here God te brengen. Na een voorspoedige reis, met een overnachting even

over de Oostenrijks/Hongaarse grens, kwamen we op dinsdag 31 juli, nadat we de 3 extra-wegbrenghauffeurs op het vliegveld van Boedapest afgezet hadden, bij de Hongaars/Oekraïense grens aan. Het had wel wat voeten in de aarde om de grens met het busje met kampspullen over te komen. Het onthaal in de kampen is altijd weer een feest met nieuwe verrassingen!

Op de 3 kamplokaties die 10 en 70 km van elkaar verwijderd zijn, hebben de kids en de leiding een heerlijke tijd gehad. Na even de kat uit de boom gekeken te hebben, ontstond er al snel een vertrouwensband tussen kinderen en leiding. De dagen zijn behoorlijk gevuld. De leiding, Nederlands en Oekraïens, komt 's morgens vroeg bij elkaar voor een korte overdenking en gebed voor de dag. Dan wordt er ontbeten. Vaak met pap en met een broodje kaas of worst. Daarna gaan de kinderen in groepjes uit een en heeft men Bijbelstudie, met heel praktische onderwerpen. Daarna knutselwerkjes, dan eten, 's middags even rusten. Dan sport en spel en na het avondeten nog een gezamenlijke bijeenkomst met oa vrolijke en serieuze sketches. Uiteraard is er tussendoor genoeg tijd om te chillen en een balletje te trappen! In de gesprekken die je via tolken met de kinderen hebt, hoor je vaak van schrijnende thuissituaties. Alcoholisme, kinderen waarvan vader of moeder er vandoor is, mishandeling enz. De tranen springen je daarbij soms in de ogen. Want zij moeten weer terug naar huis! Er is uiteraard nazorg. De Oekraïense leiding, die allen christen zijn, houden contact met de kinderen via jeugdclubs en huisbezoeken.

De laatste donderdag in de kampen is altijd heel bijzonder. Dan krijgen de kinderen allen veel kadootjes die door onze sponsors verstrekt zijn. Dit jaar heel bijzonder:

Alle kinderen kregen een gevuld toilettasje. Deze waren door de kinderen van de Oranje

Nassauschool in Rijnsburg verzorgd!

Super ! Na een ontspannen weekend, werd maandagmorgen vroeg de terugreis aanvaard. Overnacht werd in Zuid Duitsland. En om ca 19.30 uur waren we weer thuis. Ook weer goed! Dank U Heer! Op naar Kamp Oekraïne 2019 !



Kamp Oekraïne 2018 en Handen Wapperen 2018 zijn activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend (Dus uw gift is aftrekbaar) KvK Rijnland nr. 28097322

IBAN: Kampen NL52RABO 0336855869 IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601